

12^{ος}/2011

Στη μνήμη του Σωκράτη*

Ο Σωκράτης ήταν ένας συγκρατούμενός μου το 2008, στον Κορυδαλλό.
Κοιμόταν από πάνω μου.

Ένα καλοσυνάτο, ευγενικό παιδί, με εξαιρετικό χιούμορ.

Εύκολα έβλεπε όμως κανείς στη συμπεριφορά του το σημάδι της μοίρας.

Ορφανός από τα δώδεκά του, είχε πέσει στα ναρκωτικά, μη μπορώντας ποτέ να ξεπεράσει τη στενοχώρια και τα ψυχικά προβλήματα που του δημιούργησε η άδικη απώλεια των γονιών του.

Ο Σωκράτης αποφυλακίστηκε τον Νοέμβριο του 2008.

Ο Σωκράτης έφυγε σε ένα μήνα... από υπερβολική δόση... Ανήμερα Χριστουγέννων... μόνος του... συντροφιά με τη θλίψη...

Σαν το ορφανό κορίτσι με τα σπίρτα, του γνωστού παραμυθιού, που ανήμερα των Χριστουγέννων κι εκείνο, ξύλιασε ολομόναχο μέσα στο κρύο, σε μια γωνιά του δρόμου...

Έκαψε το τελευταίο σπίρτο που του 'χε απομείνει, μήπως ζεσταθεί, και πήγε να βρει τη μανούλα του...

Χριστούγεννα του 2011!

Τρία χρόνια μετά, διαβάζω σε αυτό εδώ το National Geographic (τεύχος Σεπτεμβρίου 2011) για ένα άσυλο νεαρών ελεφάντων που τυχαίνει –όπως και ο Σωκράτης– να έχουν χάσει τους γονείς τους ελέφαντες...

«Οι νεαροί ελέφαντες που έχουν υποστεί συναισθηματικά τραύματα μπορεί να παρουσιάσουν συμπτώματα διαταραχής μετατραυματικού στρες. Για να επιστρέψουν στη φύση τα ορφανά αυτά περνούν από διάφορα στάδια προσαρμογής, παγιδευμένα ανάμεσα στη βαθιά τους αφοσίωση προς τους φροντιστές τους και στο ακαταμάχητο κάλεσμα της φύσης».

Ένα μπράβο στην κοινωνία του 2011. Συγκινητική και ευεργετική πρόνοια και προσπάθεια επανένταξης των μικρών ελεφάντων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ένα ερώτημα στην κοινωνία του 2011: Τι κάνει αντίστοιχα για τους ανθρώπους που έχουν παρόμοιες ανάγκες;

Ένας θυμός για την κοινωνία του 2011: Τι έκανε αντίστοιχα για τον Σωκράτη; Μήπως θα ήταν καλύτερη η τύχη του Σωκράτη αν είχε γεννηθεί ελέφαντας;

Χριστούγεννα του 2008.

Χριστούγεννα του 2011.

Χριστούγεννα του 2111...

Έτσι ήταν.

Έτσι είναι.

Και έτσι θα είναι.

Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα.

Σωκράτη... συγχώρεσέ μας για την αδιαφορία μας...

και Καλά Χριστούγεννα φίλε... όπου και να 'σαι!

*(Όπως ακούστηκε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου του ΕΚΚΝΑ, το 2011).