

Ζωή χωρίς Λόγο

Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τέτοιο άγχος για το τι θα κάνουμε σαν άνθρωποι και για το πώς θα ζήσουμε...

Αφού είναι βέβαιο ότι τελικά – σχετικά σύντομα – ό,τι και να κάνουμε, θα πεθάνουμε.

Είναι ολοκληρωτικά μάταιο.

Ας καταλάβουμε επιτέλους την αλήθεια:

Το πάθος για τη ζωή, τη συνύπαρξη και την ένωση εξυπηρετεί μόνο τη συνέχιση του είδους μας.

Με αυτό το άγχος μάς έχει μπολιάσει το ένστικτο, θέλοντας να διασφαλίσει την ανθρώπινη ύπαρξη στο μέλλον.

Λανθασμένα νομίζουμε ότι εμείς ερωτευόμαστε.

Λανθασμένα πιστεύουμε ότι εμείς καθοδηγούμε τη ζωή μας επιθυμώντας απογόνους.

Πλανόμαστε οικτρά.

Όλα αυτά τα πάθη και οι επιθυμίες που θεωρούμε ότι είναι προσωπικά, δεν αποτελούν παρά τον αρχικό προγραμματισμό μας. Έτσι το θέλησε ο κατασκευαστής μας που λέγεται φύση.

Αυτά τα εκ γενετής φυσικά εμφυτεύματα, αποσκοπούν στη διαιώνιση.

Οι κρίκοι των μονάδων εξυπηρετούν την αλυσίδα του συνόλου σε μια προσπάθεια επέκτασης του «τώρα» στο «τότε» και τελικά στο «πάντα».

Είναι τραγική η συνειδητοποίηση του ρόλου μας.

Σα μονάδες, δεν είμαστε κάποιο εξαιρετικό μέρος της ύπαρξης, αλλά απλό μέσο της ύπαρξης...

Δούλοι της ύπαρξης, με μικροσκοπική διάρκεια ζωής.

Η διάρκεια της προσωπικής μας πορείας δεν αλλάζει.

Ό,τι και να κάνουμε, όπως και να ζήσουμε, σχετικά σύντομα τελειώνει.

Προσπαθούμε πριν πεθάνουμε να γεννήσουμε.

Προσπαθούμε να αφήσουμε τον σπόρο μας στη γη, πριν γίνουμε γη.

Αγώνας δρόμου η ύπαρξή μας.

Μάταιος, διότι νικητές και ηττημένοι, τελικά ανταμείβονται όμοια.

Τα πάντα είναι μάταια σε μια τόσο σύντομη ζωή.

Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς.

Και συνειδητοποιώντας αυτή την αλήθεια εγώ τρομάζω, βαριέμαι και τρελαίνομαι.

Τα πάντα μοιάζουν ανούσια.

Δεν καταφέρνω να συλλάβω τον λόγο ύπαρξής μας.

Γιατί γίνεται όλο αυτό;

Γιατί τέτοια μανία να σωθεί το είδος;

Οι μονάδες κάνουν τον κύκλο τους και χάνονται.

Τα είδη επάνω στον πλανήτη κάνουν τον κύκλο τους και χάνονται.

Οι πλανήτες και οι γαλαξίες το ίδιο...

Ποια η σημασία της συναίσθησης και της εξήγησης της ύπαρξης;

Ποιος ο λόγος της ύπαρξης της ζωής;

Ποιος ο Λόγος της ύπαρξης;

Παράλογη και μάταιη κάθε προσπάθεια απάντησης.